

Wie is Jezus?

Bij Matteüs 16:13-23

De zon schijnt, maar het is nog lekker fris buiten. Jezus en zijn vrienden hebben twee dagen lang gelopen. Onderweg hebben ze gekampeerd. Nu zijn ze op een plek waar ze nog niet eerder geweest zijn. In het noordoosten van Israël, in de bergen. Jezus blijft staan en kijkt omhoog. 'Wat is het hier mooi, hè,' zegt Hij. 'Die hoge bergen. En al dat gras en die bloemen. En die kleine beekjes.'

Tomas knikt. 'Ik vind het ook mooi. Ik houd van de bergen.'

'Ik ook wel,' zegt Petrus. 'Maar ik vind dat we wel erg ver van het meer af zijn. Als we nou in Galilea waren, dan kon ik even een eindje varen. Dan zou ik vis vangen voor het avondeten. Maar hier gaat dat niet lukken.'

Jezus lacht. 'Ik snap wat je bedoelt, Petrus. Maar je weet hoe druk we het altijd hebben in Galilea.'

Petrus knikt. Ja, dat weet hij heel goed. In Galilea weet iedereen wie Jezus is. En het lijkt wel alsof iedereen Hem nodig heeft. Er zijn elke dag zoveel mensen die naar Hem toe komen. Een moeder met een baby die koorts heeft en die heel erg hoest. Een blinde man, een meisje dat doof is, een oude oma die niet kan lopen. Vorige week deed Jezus dagenlang niets anders dan mensen beter maken. En daarna vroeg Hij aan Petrus en zijn vrienden om al die mensen en kinderen eten te geven. Meer dan drieduizend mensen waren het. Dat kon toch helemaal niet! Dat zei Petrus ook, dat dat niet kon. Maar Jezus zorgde ervoor dat er genoeg eten was voor iedereen.

Jezus heeft het zo druk gehad. Hij ziet er ook moe uit. Eigenlijk is het wel goed dat ze hier zijn, zo ver van huis. Hier kennen de mensen Hem niet. Hier kan Jezus mooi een poosje uitrusten. Jezus gaat op een rotsblok aan de rand van een beekje zitten. Hij doet zijn sandalen uit, en steekt zijn voeten in het water. Petrus gaat op het rotsblok naast Hem zitten, en de rest komt er ook bij. 'Iemand een slok water?' vraagt Johannes, en hij houdt een leren zak op.

'Ik!' zegt Petrus, en hij steekt zijn hand uit.

'Doe mij er ook maar een stuk brood bij,' zegt Tomas. 'Ik heb honger.'

'Vrienden,' zegt Jezus. 'Ik wil jullie wat vragen. Jullie hebben met heel veel mensen gepraat. Wat zeggen die mensen over Mij? Wie denken ze dat Ik ben?'

'Ik kwam een vrouw tegen die dacht dat U Johannes de Doper bent,' zegt Andreas. 'Omdat U tegen mensen zegt dat ze anders moeten gaan leven.'

'Er zijn ook mensen die zeggen dat U een van de profeten van vroeger bent,' zegt Johannes. 'De profeet Elia, zei iemand. Omdat U wonderen doet. Elia deed ook wonderen.'

Jezus knikt. 'Ah. Ik begrijp het. Ik begrijp hoe ze op dat idee komen. Hé, maar wat denken jullie eigenlijk? Wie denken jullie dat Ik ben?'

Petrus steekt zijn hand op. 'Ik weet wie U bent!' roept hij. 'Ik heb gezien wat U allemaal doet. Hoe U al die mensen beter maakte. Hoe u iedereen te eten gaf. U doet dingen die geen enkel gewoon mens kan doen. U bent de redder van de wereld, de koning op wie we allemaal al zo lang wachten. De koning over wie de profeten het hadden. Over wie David het had. U bent Gods speciale zoon!'

Jezus ziet er ineens zo blij uit. Hij lijkt helemaal niet moe meer. 'Petrus!' zegt Hij. 'Wat ben jij een gelukkig mens. Jij weet wie Ik echt ben. Dit moet mijn Vader in de hemel aan jou verteld hebben.

Petrus, weet je wat jouw naam betekent?' Jezus klopt met zijn hand op de steen waar Hij op zit. 'Jouw naam betekent rots. Jij bent iemand op wie je kunt bouwen. Wat jij zegt is zo belangrijk. Daar kan Ik op een dag mijn kerk op bouwen.'

Petrus straalt helemaal. Hij is blij met wat Jezus zegt. Dus het is waar wat hij dacht. Jezus is echt de redder die God beloofd heeft! Dat moet iedereen horen!

Petrus zou het liefst terugrennen naar Galilea om het aan alle mensen te vertellen. En dan moeten ze daarna meteen naar Jeruzalem. Want dan kunnen ze ervoor zorgen dat Jezus koning wordt.

Maar Jezus steekt zijn hand op. 'Wacht!' zegt Hij. 'Jullie mogen dit nog niet aan andere mensen vertellen. Het moet nu nog geheim blijven. Ik word niet meteen koning. Het duurt nog een poosje voor Gods nieuwe wereld komt. Eerst gebeurt er iets anders. De leiders van ons volk zullen Me gevangennemen. Ze zullen Me doden. Maar wees niet bang. Drie dagen later sta Ik weer op uit de dood.'

'Wat!' zegt Petrus boos. Hij trekt Jezus met zich mee. 'Wat zegt U nu? Dat kan toch niet? Dat gaat niet gebeuren, hoor. U bent de koning die God beloofd heeft. God zal U beschermen. En anders doen wij het wel.'

'Nee, Petrus,' zegt Jezus streng. 'Dat moet je niet zeggen. Dit moet gebeuren. Dit is wat God wil.'

Jezus loopt weg, het dal in. Het lijkt wel of Hij boos is. Petrus blijft staan en kijkt Jezus na. Hij snapt er niks van. Jezus moet sterven? Dat kan toch niet?